



19 mei 2024

Oecumenische basisgroep Venray

Pinksteren 2024



Tasten naar het geheim

Instrumentaal – Pentecost *C. Galovan, A. Son*

via Spotify

[https://open.spotify.com/album/0WnP4hcOYxXvh3owVeZGG?
highlight=spotify:track:4MEP2iL2jRR0XGnDZ1mDps](https://open.spotify.com/album/0WnP4hcOYxXvh3owVeZGG?highlight=spotify:track:4MEP2iL2jRR0XGnDZ1mDps)

of via YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=Y-17m1nk4zM>

Begroeting en inleiding thema *Rumi*

Kom, kom, wie je ook bent,
of je een zwerver bent, een gelovige, of graag op reis gaat,
onze karavaan is geen karavaan van wanhoop.
Kom, zelfs als je beloften duizend maal hebt verbroken.
Kom, kom, kom toch weer.

Gebed *afwisselend Voorbidder - Allen*

- V. Moge uw Geest over ons komen.
Moge uw Geest in deze viering ons verlichten,
onze ogen, oren, ons hart openen.
Moge de Geest van inzicht en wijsheid,
de Geest van moed en durf
de Geest van onderscheid en barmhartigheid
de Geest van compassie en mededogen
de Geest van geloof en hoop
de Geest, ja uw Geest van Liefde met ons zijn.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
- A. Kom heilige Geest, vervul ons hart
met het vuur van Gods liefde voor ieder mens.
Breng ons – en allen – in Christus,
het levend Hart van ons bestaan,
die ons zal binnen voeren in z'n eigen ja-woord tot de Vader.
Mogen wij in innige eenheid met Hem Gods liefde worden.
Kom heilige Geest.
Amen.

Kom schepper Geest *klapper 55*

Adem geestkracht

Franck Ploum

Adem geestkracht
kom in mij - richt mij
maak mij nieuw

licht en liefde
onstuitbaar
zal er zijn.

Breek mij open
alleen of met velen
om te onvangen
als tongen vuur
geestkracht
levensmoed.

Roep in mij wakker
stem van mij geweten
roepstem van de armen
schreeuw van een aarde in nood
maak mij mens als hij.

Dat ik versta in alle talen
wereldwijd dat woord:
heb lief
doe recht
wees naaste.

Franciscus en broeder Tancredo

uit: 'Wijsheid van een arme'.

Eerder uitgegeven als 'De nacht van de poverello'

In een wat ouder boekje van de hand van de Franse minderbroeder Eloi Leclerc, vindt er helemaal op het einde een gesprek plaats tussen Franciscus en broeder Tancredo. Ik citeer:

'De Heer heeft ons gezonden om de mensen het evangelie te brengen. Maar heb je er reeds over nagedacht, wat dat is? Een mens het evangelie brengen, dat is hem zeggen: ook van u houdt God in Jezus. En hem dat niet alleen zeggen, maar het ook werkelijk menen. En het niet alleen menen, maar zich met die mens zo gedragen, dat hij voelt en ontdekt, dat er in hem iets bestaat dat gered is, dat groter en edeler is dan hij dacht, en zo tot een nieuw zelfbewustzijn ontwaakt. Dát is hem de goede boodschap melden. Je kan het niet zonder hem je vriendschap aan te bieden. Een werkelijke, belangloze vriendschap, zonder neerbuigende vriendelijkheid, maar die bestaat in een diep vertrouwen en diepe achting.

We moeten naar de mensen gaan. Het is een delikate taak. De wereld van de mensen is een onmetelijk slagveld voor rijkdom en macht. En teveel lijden en wreedheid verbergen Gods gelaat. Als we naar hen gaan, mogen we hun vooral niet voorkomen als een nieuw soort mededingers. We moeten onder hen staan als de tot vrede gekomen getuigen van de Almachtige, mensen zonder begeerten en zonder minachting, die in staat zijn werkelijk hun vrienden te worden. Het gaat over een vriendschap die hun laat aanvoelen dat God van hen houdt en dat Jezus Christus hen verlost heeft.'

De zon was achter de bergen verdwenen. Plotseling was het koeler geworden en er was een wind gaan waaien, die de bomen schudde. Bijna was het nacht en overal klonk ononderbroken het gesjirp van de krekels.

Niet als een magische kracht *klapper 74*

Handelingen 2,1-11

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat

op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen, die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. Toen dat geluid ontstond, liep het volk te hoop en tot zijn verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taal. Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering: “Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeërs? Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken in zijn eigen moedertaal? Parten, Meden en Elamieten, bewoners van Mesopotamië, van Judea en Kappadocië, van Pontus en Asia, van Frygië en Pamfylië, Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene, de Romeinen die hier verblijven, Joden zowel als proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden.”

Moment van stilte

Overweging

Ontsteken van het Pinkster-Licht

Veni Creator Spiritus

Harpa Dei

via Spotify

<https://open.spotify.com/track/1erhCYbMcEaTCjONgTCgr3?si=5c2a87a6e95549f7>

via YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=HEKuxUOPzk8>

Klaarmaken van de tafel

Uitnodiging rond de tafel

Tafelgebed

Eeuwig Mysterie,
die wij aanmerken als Bron van alle zijn,
wij danken U hartgrondig dat wij
- al is het maar tijdelijk -
deel mogen nemen aan het Leven.

Het leven dat door ons eigen toedoen wordt belaagd
waardoor we onzeker en angstig zijn geworden.
Geef dat wij toegerust zijn
een creatieve rol te vervullen
om het evenwicht tussen recht en rechtvaardigheid
te behouden en te herstellen,
zoals Jezus ons dat heeft uitgelegd,
in diepe verbondenheid met zijn Vader.

Wij danken U voor het sprekend voorbeeld
van de mens Jezus van Nazareth,
die zo vervuld was van uw Geest
dat hij uw zoon genoemd werd.
Hij deed ons voor wat het is
om in dankbaar respect
van alles te genieten.
Hij leerde ons ook uitdrukkelijk
om niet te heersen, maar te dienen.

Delen van brood en wijn

De Geest is met jou

Voorbede

Acclamatie Veni Creator Spiritus

klapper 105

Onze Vader Moeder *afwisselend Links en Rechts*

Onze Vader die in de hemelen zijt

Onze Moeder die heel dicht bij ons is

Uw naam worde geheiligd

Jouw naam is zo vertrouwd

Uw koninkrijk kome

Jij bent mijn thuis

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel

Jij weet wat mij bezielt,

in tijden van geluk of verdriet

Geef ons heden ons dagelijks brood

Geef ons elke dag je lieve woorden

En vergeef ons onze schulden

en droog onze tranen

Gelijk ook wij aan anderen vergeven

zodat we anderen weer blij kunnen maken

En leidt ons niet in verzoeking

leer ons altijd eerlijk tegen je te zijn

Maar verlos ons van de boze

en sus ons als we bang zijn

Want van U is het koninkrijk

Want jij bent de bron van ons leven

En de kracht en de heerlijkheid

onze kracht en tederheid

Tot in eeuwigheid

tot in eeuwigheid

Amen

Amen

Collecte – Franciscus helpt

www.franciscushelpt.nl

IBAN: NL53 SNSB 0925 9254 11

De minderbroeders franciscanen werven fondsen voor franciscaanse projecten in verschillende derdewereldlanden. De actie heeft als motto: ‘Franciscus Helpt! – franciscanen voor mensen in nood!’. De gelden komen terecht bij franciscaanse zusters en broeders over de hele wereld.

Gebed

Allen

Heer,
Maak mij een werktuig van uw Vrede.
Laat mij, waar haat is, liefde brengen.
Waar onrecht is, tot vergeving stemmen.
Waar verdeeldheid is, eendracht stichten.
Waar dwaling is, waarheid doen gelden.
Waar twijfel is, geloof vestigen.
Waar wanhoop is, hoop wekken.
Waar duisternis is, licht ontsteken.
Waar droefheid is, vreugde brengen.
Laat me er meer op uit zijn om te troosten,
dan om getroost te worden;
te begrijpen, dan om begrepen te worden;
te beminnen, dan om bemind te worden.
Want als men geeft, ontvangt men,
als men vergeeft, krijgt men vergiffenis.
en door te sterven, wordt men eeuwig geboren.
Amen.

De Geest van God waait

klapper 12

Achtste sacrament