



Oecumenische Basisgroep Venray e.o.

Viering van zondag 10 mei 2026

Thema *Opstanding in het dagelijks leven*

10 uur liederen oefenen

Welkom en mededelingen

We maken een kruisteken

Het licht wordt aangestoken

Korte inleiding op de viering

Lied 39 Herschep ons hart 1x

Openingsgebed samen:

Goede God, verberg U niet

Veel mensen zijn van U los

Wees in ons midden aanwezig

Wij kunnen het niet zonder U. Amen

Tekst van R.M. Rilke

“Als U zich houdt aan de natuur, aan de eenvoud in de natuur, aan het kleine dat vrijwel niemand ziet en dat zo plotseling het grote en onmetelijke kan worden wanneer U die liefde voor het geringe bezit en heel bescheiden, als een ondergeschikte het vertrouwen probeert te winnen van datgene wat pover lijkt, dan zal alles eenvoudiger, meer een eenheid en op de een of andere manier aanvaardbaarder voor u worden - misschien niet voor Uw verstand, dat vol verbazing achterblijft, maar wel voor Uw diepste bewustzijn, wakker - zijn en weten.”

Lied 114 Overal wonen en nergens thuis

Overweging

Moment van stilte

Gedachtewisseling

- ! *Wat raakt je in de lezingen of liederen*
- ! *Wil je zelf een ervaring van opstaan met ons delen*
- ! *Welke stap zou je morgen kunnen zetten om op te staan*

Moment van stilte

Voorbeden met acclamatie... Heer ontferm U..

Collecte voor het Leger des Heils (LEEF Venlo) NL 72 RABO 070707171

Lied 20 De Levende

Mee voor onderweg uit Filippenzen 3.13 : Ik vergeet wat achter mij ligt en richt mij op wat vóór mij ligt.

Tenslotte zingen we Vrede voor jou

Het achtste sacrament: koffie, thee en ontmoeting